

Boken handlar om en flicka och hennes mamma som har flyttat från stan. Hennes mamma har alltid drömt om att flytta till en liten stuga som ligger nära natur, men flickan tycker inte alls det som sin mamma eftersom hon har inga kompisar. Hon känner sig rastlös medan hennes mamma har fullt upp med att få ordning i köket. Plötsligt ser hon något som glittrar långt in i skogen...



BILD, ILLUSTRATION & PROJEKT  
+46(0)709 22 40 44  
[HTTPS://NEW-GRACE.COM](https://new-grace.com)

## SAGAN OM FLICKAN

BILD & TEXT KINNE S. HWANG







# SAGAN OM FLICKAN

BILD & TEXT KINNE S. HWANG



En solig och vacker morgon sitter en flicka vid köksbordet och målar med pekfinger på det immande köksfönstret, så att det blir ett lagom runt kikhål. Hon känner sig kall om fingrarna, men det är inte konstigt! Om ungefär en månad är det julafton ju. Fast solen lyser starkt är det ändå kallt på fönsterrutan. Små vattendroppar har blivit till is. Det glittrar som små diamanter. Den lilla flickans ögon letar efter något genom det runda kikhålet och stirrar på skogen som ligger långt bort hemifrån.



Tillsammans ...

Vad tycker du om boken?

Vad ska boken/flickan hetta?

Skulle du ha gjort likadant om du var den här flickan?

Varför hade hon ingen lekkompis hos mamma?

Vad tycker du om att göra när du är ensam?

Varför var flickans mamma upptagen?

Hur känner du om mamma och pappa inte har tid att umgås med dig?



Hennes ögon följer en lång och smal stig  
som är omringad av vackra stjärnmossor.  
När hon har gått i skogen en stund ser hon något  
som rör sig i en buske framför henne.  
Hon går sakta fram till busken.  
Fast hon var rädd ville hon ändå titta vad det var som rörde sig.  
När hon kom närmare såg hon det glittrande ljuset!



Mamma! Vad finns det i  
skogen som ligger långt där  
borta, frågade flickan nyfiket.  
Jag vet inte riktigt,  
sa mamma lite tveksamt  
medan hon håller på  
att packa upp försiktigt  
sitt favoritporcelain  
ur en av flyttkartongerna.  
Flickan fortsätter att kika  
genom hålet.  
Hmmm...  
Vad finns därinne?



Finns det något som är farligt?  
Tänk om att det verkligen finns små elaka troll på riktigt!  
Och stora farliga jättar som man läser om i nattsagorna...  
Jag är jättenyfiken, men jag törs inte gå dit!  
Mamma har berättat för mig att det finns något som är farligt för barn i skogen.  
Men vad kan det vara? Vad är det egentligen som är farlig?  
Är det verkligen farligt? Kan man inte gå dit själv om man är barn?  
Det är tråkigt att jag inte har en kompis här att leka med.



När den lilla flickan kommer fram till skogen, känner hon sig pirrig  
att gå in i mörkret alldeles ensamt. Hon ångrar sig nästan.  
Nej ... jag skulle lyssna på mamma.  
Det är kanske riktigt farligt som hon säger.  
Vågar jag ...?  
Hennes steg blir långsammare och långsammare när hon kommer  
in i skogen, men hon tänker på den glittrande skatten som hon såg  
genom kikhålet hemma vid köksfönstret. Det känns som skogen  
drar henne sakta in, in i mörkret.



Hon känner den kalla luften kommer in i sin näsa när hon kommer ut på yttertrappan.

Hon känner sig ganska nöjd att lyckas att smitta iväg

och hon springer så fort hon kan

mot den spännande skogen.

Ja, det blir bra.

Det är inte så farligt att gå dit själv, eller hur?

Mamma ska inte märka det.

Jag kommer ju tillbaka snart.



Flickan fortsätter att kika genom hålet medan solen har lyst upp mer än tidigare. Va!  
Vad var det? Det finns något där inne. Det glittrar så vackert!

**... jag måste gå dit och se.**

Är det kanske en riktig skatt som jag och mina kompisar brukar leta efter i skogen på min gamla förskola? Men hur ska jag säga till mamma? Mamma är ju upptagen och hon är fullt upp att packa upp i lådorna. Mamman sa att hon måste bli klar med all röra innan julafton, om vi ska hinna fira jul tillsammans med mormor och morfar. Ja ja, tänker den lilla flickan ... och suckar.



Flickan vänder sig mot sin mamma och frågar, "Mamma! Vill du inte ta en promenad till skogen med mig? Jag såg något som är riktigt spännande." "Nej, inte just nu! Du vet att mamma är mycket upptagen. Kan du inte gå och titta på barnprogram själv en liten stund?," säger mamma med lätt irriterande röst. "Mamma! Är det ok att jag går dit själv och ser vad det är? Det går blixtnabbt... är det ok?," frågar hon väldigt försiktigt, och känner att hennes mage spänner sig. "Nej! sa jag. det är inte första gången som jag har sagt nej. Det är farligt att gå dit alldeles ensamt och det blir snabbt mörkt nu under vintertiden," säger mamma högt och bestämt.



### **Jag vill gå ut, men HUR?**

Nu sitter den lilla flickan i vardagsrummet och tittar på ett barnprogram som hon alltid tyckt om. Men inte just nu när hon tänker på den glänsande skatten i skogen. Hon kikar in genom korridorren vad hennes mamma gör i köket. Hennes mamma är upptagen med att få ordning där.

Mamma är verkligen upptagen. Hon kommer att inte se mig om jag smyger ut försiktigt, tänker Flickan. Hon går på tårna fram till ytterdörren och öppnar den väldigt väldigt försiktigt. Mamma kommer inte märka det ...